

Bijbelstudievragen over Kolossenzen 2 vers 13 tot en met 23

Lees het gedeelte eerst rustig door en probeer daarna de vragen te beantwoorden

Vraag 1

Paulus vertelt in vers 13 wat de Heere in het leven van de kinderen van God zoal gedaan heeft. Hij heeft ze levend gemaakt met Hem en al hun misdaden vergeven.

Kun je in geestelijk opzicht levend gemaakt zijn zonder dat je zonden vergeven zijn?

Wat is erg belangrijk wanneer we tobben en worstelen over de vraag of onze zonden wel vergeven zijn?

Vraag 2

In vers 14 gaat de apostel dieper in op dat punt van vers 13 over de vergeving van zonden.

Wat betekenen de woorden 'het handschrift dat tegen ons was'?

En wat betekent het dat dit handschrift 'aan het kruis genageld' is?

Vraag 3

Wat voor troost geeft u de wetenschap dat Christus een volkomen overwinning heeft behaald (vers 15)?

Vraag 4

Waaruit blijkt dat ook wij zoveel moeite hebben om te geloven dat het werk van Christus alléén het fundament is voor onze zaligheid (vers 16 en 17)?

Vraag 5

In de verzen 20 tot en met 23 gaat het over dwaalleraars. Deze mensen probeerden indruk te maken met een bepaalde bijzondere levenswijze. Daarmee dachten ze dat het zondige 'ik' en de boze machten overwonnen konden worden.

Paulus wijst deze manier af. Maar de vraag is dan wel: hoe kan het zondige 'ik' en de boze machten dan wel overwonnen worden? Betrek voor het antwoord vraag en antwoord 127 van de Catechismus er bij.