

Vragen derde avond over het Avondmaalsformulier over het doel van het Heilig Avondmaal (zie bijlage)

- 1) Deze vraag gaat over het eerste doel (het werk van Christus)
 - a. Gods bedoeling is de overdenking van het werk van de Heere Jezus als Middelaar. Wat moeten wij dan dus van Hem kennen door het geloof, om met vrucht of zegen aan het Heilig Avondmaal deel te nemen?
 - b. En wat leren we in dat opzicht van de discipelen, wanneer de Heere Jezus met hen als eersten het Heilig Avondmaal viert?
 - c. Is het Heilig Avondmaal méér dan alleen een 'gedenken van Christus'? Zo ja, wat is dat dan?
 - d. In dit gedeelte wordt gesproken van 'onze Heere Jezus Christus'. Wat vindt het kleinste geloof van een kind van God in deze 'onze Heere Jezus Christus'?

- 2) Deze vraag gaat over het eerste doel (het werk van Christus)
 - a. we vinden in dit gedeelte zes stappen in het lijden van Christus. Welke zijn dat?
 - b. het formulier zegt er ook steeds bij waartoe dat allemaal nodig was. Waartoe dan?
 - c. 'en heeft eindelijk met Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten, toen Hij zeide: Het is volbracht.'
Wat betekent dit voor een kind van God?
En wat verkondigt dit ons wanneer wij nog geen kind van God zijn?

- 3) Deze vraag gaat over het tweede doel (de woorden van Christus)
 - a. 'En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren'. Wat leert ons dit over de geestelijke strijd van iemand die de Heere aan het Heilig Avondmaal nodigt?
 - b. Het door de Heere gewerkte geloof heeft blijkbaar versterking nodig. Het sacrament is daar ook voor bedoeld. Wat verzegelt en bevestigt het sacrament dan?
 - c. Wat is volgens deze woorden van de Heere Jezus de diepste grond van de zaligheid?

- 4) Deze vraag gaat over het tweede doel (de woorden van Christus)
 - a. 'dat is: zo dikwijls als gij van dit brood eet, en van dezen beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze Mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat Ik voor u'. Het formulier noemt woorden die de Heere Jezus gesproken heeft, alsof Hij rechtstreeks de Avondmaalganger aanspreekt. En de Heere Jezus wijst er dan op dat Zijn dood een ruildood is. Wat betekent dat?
 - b. Gods kind belijdt midden in de dood te liggen. Waaraan klampt het kleinste geloof van een kind van God Zich vast?

- 5) Deze vraag gaat over beide doelen waar we vanavond op hebben gelet.
 - a. hoe zou het komen dat Gods kinderen het vaak moeilijk kunnen hebben in de tijd die vooraf gaat aan de viering van het Heilig Avondmaal? Wat wekt het verlangen op?
 - b. waarin bestaat het 'vervullen met goederen' door de Heere, vooral met betrekking tot het geven van zegen onder de viering van het Heilig Avondmaal?

c. doel (I)

Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere Zijn Avondmaal heeft ingezet: namelijk, dat wij zulks doen zouden tot Zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij Zijner daarbij gedenken:

werk van Christus

Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus (naar luid van de beloften die den voorvaderen in het Oude Testament van den beginne af geschied zijn) van den Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, den toorn Gods (onder welken wij eeuwiglijk hadden moeten verzingen) van het begin Zijner menswording tot het einde Zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der Goddelijke wet voor ons heeft vervuld; voornamelijk toen Hem de last van onze zonden, en van den toorn Gods, het bloedige zweet in den hof uitgedrukt heeft; waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden; onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden; ja, Zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat Hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten; en heeft also de vervloeking van ons op Zich geladen, opdat Hij ons met Zijn zegening vervullen zou; en heeft Zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen Hij riep met luider stem: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer van Hem verlaten worden; en heeft eindelijk met Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten, toen Hij zeide: Het is volbracht.

woorden van Christus

En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in Zijn laatste Avondmaal het brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het Zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks, na het Avondmaal, nam Hij den drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed, hetwelk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis; dat is: zo dikwijls als gij van dit brood eet, en van dezen beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze Mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat Ik voor u (daar gij anders den eeuwigen dood hadt moeten sterven) Mijn lichaam aan het hout des kruises in den dood geve, en Mijn bloed vergiete, en uw hongerige en dorstige zielen met dit Mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en lave, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken, en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot Mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt.